



## Jaarverslag 2019

Wij zijn **STICHTING IKUNDA** – een non-profit organisatie die als doel heeft gesteld om de sociale ongelijkheid in Tanzania (Afrika) te verkleinen. Ons voornaamste doel is om goed onderwijs voor meisjes en vrouwen te faciliteren. Hoewel onderwijs een fundamenteel recht is van ieder mens, gaan veel meisjes in Tanzania niet naar school als gevolg van armoede en discriminatie.

## Onze waarden

We geloven dat elk meisje talenten heeft en we willen hen helpen hun dromen te verwezenlijken.

We vinden dat alle meisjes en vrouwen toegang horen te hebben tot goed onderwijs, omdat onderwijs de sleutel naar succes is.

We geloven in de kracht van samenwerking en communicatie.

Als u meer over Stichting Ikunda wilt weten, of een vraag heeft, u kunt ons schrijven op [info@ikunda.org](mailto:info@ikunda.org)

Namens Stichting Ikunda

Daynes Moshi (Oprichtster/Gezicht van onze stichting)

Douwe Kiestra (Voorzitter)

## Het Team

## Jaar 2019 manden en activiteiten

Op de volgende pagina's staat kort beschreven wat Stichting Ikunda onder andere gedaan heeft in jaar 2019. Dit geeft u een idee van wat er in jaar 2019 is bereikt.



### Januari



Daynes Moshi, de oprichtster van de stichting Ikunda, was dit jaar in Tanzania. Daynes begon het jaar 2019 in Babati waar de Stichting haar voornaamste werk houdt. Haar missie in januari was om de lokale bevolking, die wij helpen, en die onze help nodig heeft, te bezoeken en te spreken.

Te veel mensen begrijpen niet waarom Daynes zich zo inzet voor de bevolking in de dorpen; in Nederland heeft bijna ieder mens de gelegenheid om hulp of informatie te krijgen die ze verder kan helpen tot een huis, eten, kleding of ziekenhuis. Helaas is het in dorpen in veel regio's in Tanzania niet zo. Daarom begon zij, in haar geboortedorp Himiti, en in Haraa, Bonga en omgeving te helpen. In veel dorpen in Tanzania hebben groot deel mensen geen dak op hun hoofd; één maaltijd per dag is moeilijk te krijgen, en geen kleren waarmee ze hun lichaam kunnen beschermen. Dit komt omdat er veel mensen niet, of slecht, opgeleid zijn.

In deze dorpen worden meisjes jong moeder, vanaf de leeftijd van 15 jaar, en vaak voor hun 18e jaar hebben deze meisjes 2 tot 3 kinderen. Tijdens ons gesprek met het volk gaven veel vrouwen aan het moeilijk te hebben omdat de mannen geen tijd hebben om voor de familie te zorgen. Dit betekent dat de vrouwen alles zelf moeten doen. Zeker dat wat hoort bij het opvoeden van een kind. Ze moeten daarom hun kind op de rug en een fruitmand van 35 kilo op hun hoofd dragen naar de dichtstbijzijnde stad. Ze lopen daarheen om fruit te verkopen voor een winst van €1,10 (3000 Tanzaniaans shilling). Als het al lukt om alles te verkopen.

Elk huishouden doet het op een andere manier, maar dit is een van de manieren waarop vrouwen voor hun familie moeten zorgen.



**Stichting Ikunda 11 tot 18 uur**  
**Benefiet 6 APRIL Bij Siem**  
 aan het Simon van slingelandtplein



**OP ZATERDAG 6 APRIL WORD ER BIJ SIEM EEN BENEFIETDAG GEHOUDEN.**

DIT IS OM GELD IN TE ZAMELEN OM MEISJES IN EXTREME ARMOEDE IN TANZANIA NAAR PRIVESCHOLEN TE STUREN. PRIVESCHOLEN HEBBEN DE VOORKEUR OMDAT HIER HET RISICO OP SEKSUELE INTIMIDATIE, UITBUITING EN MISHANDELING LAGER IS.

Alle opbrengst van deze dag zal naar de meisjes in Tanzania gaan.

STICHTING IKUNDA IS EEN NON PROFIT ORGANISATIE DIE UW HULP KAN GEBRUIKEN [info@ikunda.org](mailto:info@ikunda.org)

## April

In april kreeg stichting Ikunda de kans om benefiet-dag te houden bij wijkcentrum Zwolle Noord. Met de hulp van 'Bij Siem' heeft stichting Ikunda fondsen ontvangen van de Gemeente, zodat we een leuke dag voor iedereen konden organiseren. Die dag mochten we Tanzania introduceren aan de mensen van Zwolle door middel van Music, Story telling, eten, en de verkoop van souvenirs uit Tanzania. De burgers van Zwolle noord mochten deelnemen aan alle activiteiten zonder betaling.

Met Story telling kwamen de deelnemers te weten waarom mensen in Tanzania op bepaalde manieren in bepaalde gebieden wonen, dit vormde een beeld over het dagelijkse leven in de samenleving. Met Muziek konden de deelnemers leren over hoe ze zich vermaken en hoe belangrijk bepaalde instrumenten zijn voor ons.

Mensen mochten ook deelnemen aan het traditionele eten van Tanzania tegen een kleine betaling van 5 euro. Een het einde mochten mensen de cultuur beleven met alle souvenirs die verkocht werden. Elke souvenir vertelde haar eigen verhaal. Het bedrag dat die dag opgehaald is ging naar het potje voor het onderwijs van onze meisjes.

## Mei

In mei hadden we voor het eerst een kans om deel te nemen aan Koningsdag bij 'Wijkcentrum de Enk', alles was daar georganiseerd. Met mooie muziek en veel activiteiten in de achtergrond mochten we onze stichting introduceren aan het publiek. We verkochten Tanzaniaanse hapjes en souvenirs.

Dit was voor ons nog een kans om weer veel aan het publiek te vertellen. Die avond hebben we ook een klein bedrag ophalen van onze verkoop, wat ons onze stichting helpt haar doel te behalen.



## Juli

We hebben ook een kans gekregen om samen met studenten uit Landstede college te werken. Dit was uit opdracht van hun school. De studenten hadden zelf de activiteiten bedacht en de uitvoering van activiteiten geregeld. Deze activiteiten waren puur om de stichting te helpen haar doel te bereiken. De studenten die deelnamen waren erg enthousiast. Ze hebben €120,- opgehaald voor Ikunda.

## Augustus



Net als het jaar daarvoor hadden we een kans gekregen van een van onze grootste sponsors de 'Grand Café het Zuidt' in Zwolle zuid. Opnieuw kregen we hulp van Denise en Jap, en hebben we een succesvolle dag beleefd, gevuld met activiteiten voor kinderen, en voor volwassenen.

Alle activiteiten werden uitgevoerd door vrijwilligers die erbij waren. Denise en Jap hebben ons de kans gegeven om hun Restaurant te gebruiken, en alles rondom om de dag succesvol te maken.

We hadden hier een mooie Djembé Workshop, dans, story telling, een Afrikaanse markt, Schminken voor kinderen, muziek maken voor kinderen, en uiteindelijk het eten, geregeld. Van nog paar andere donateurs en vrienden van de Grand Café het Zuidt hadden we veel cadeautjes ontvangen die we voor een loting konden gebruiken.

Jenny en Hanny, twee van onze vrijwilligers, hadden voor ons weer paar donateurs te pakken gekregen die de lootjes konden kopen. Alle deelnemers van deze dag hebben Ikunda dichterbij haar doel gebracht.

## November



Met trots hebben we ons jaar 2019 goed afgesloten. Al onze meisjes komen vanuit heel moeilijke levensomstandigheden. Veel van onze studenten hebben geen twee maaltijden per dag, en er zijn te veel van onze studenten die zonder huis leven, of in een huis dat vervallen is, en dus niet meer voldoet aan de behoeften van een huis. Onze voorzitter heeft, samen met onze vrijwilliger Ikunda vertegenwoordigd in Tanzania en hebben voor paar studenten en hun moeder of vader een tijdelijk huis kunnen regelen. De regeling is voor mensen die ook geen eigen grond hebben waar ze op een huis kunnen bouwen.

Dit was niet het geval voor 3 van Ikunda's studenten; Haika, Martha, en Calista. Dit is een gezin van een alleenstaande vader die 5 kinderen heeft, de vader is ook geestelijk gehandicapt. Tijdens ons bezoek aan het dorp in Januari kwamen we achter dat Andrea, de vader, zijn mentale staat helemaal achteruitgaat waardoor zijn dochter Haika (17) alles moest overnemen, inclusief de zorg van haar zusjes en één broer.



Haika maakte zich niet alleen zorgen over haar zusjes, broertje en vader maar ook over het huisje waarin ze leefden.

Het huis was ingevallen aan een kant, en in beiden kanten kon er zonder de deur te gebruiken iemand in. In hun dorp, waar ook wilde dieren rondlopen, is dat erg onveilig.

We hebben de gelegenheid gekregen om met Martha en Calista, die op onze kost school zitten, te spreken. Toen we vroegen of ze zin hadden in de vakantie begon Calista (9) plotseling te huilen. Nadat we, samen met haar docenten, vroegen waarom ze hilde, legde ze uit dat ze niet naar huis wou. Ze vroeg of ze alsjeblieft op school mocht blijven. Ze gaf aan dat ze op school eten krijgt en veilig kan slapen, twee dingen die ze miste in haar huis.

Na met onze collega's gesproken te hebben, hebben we de beslissing gemaakt om geld op te halen zodat onze vrijwilligers naar Tanzania konden om een huis te bouwen voor het gezin. Met het geld hebben we de materialen gekocht, en nu wonen Calista, Martha, Haika, hun vader, en hun broertje, in een veilig huis.